



Klassiek Thailand & Kanchanaburi rondreis

Bangkok - Kanchanaburi - Phitsanulok - Nakhon Lampang - Chiang Rai - Chiang Mai

9 maart 2019 - 23 maart 2019



Dag 1: Brussel-Doha - Bangkok (za, 9 maart)

Vertrek vanuit Brussel per regelmatige lijnvlucht van Qatar Airways via Doha naar Bangkok.

Dag 2: Majestic Grande, Bangkok (zo, 10 maart)

De hoofdstad van Thailand strekt zich uit langs de Grote Chao Praya rivier, 20 km stroomopwaarts vanaf de Golf van Thailand. Het is een drukke, uitbundige metropool, die op het einde van de 18de eeuw werd gesticht door Rama I. In de stad bevindt zich het meest sprookjesachtige tempelcomplex van Zuid-Oost Azië, een waar doolhof van schitterende tempelgebouwen. De stad heeft de bezoeker veel te bieden : een bruisend uitgaansleven, markten, wats, musea, de klongs en parken. Dwars door de stad stroomt de koningsrivier, de belangrijkste waterweg van Thailand, waar het steeds een drukte van belang is met de longtailboots, stevige rijstboten, bootjes afgeladen met groente en fruit en veerboten.

Aankomst in Bangkok en transfer naar het hotel voor een early-check-in en lekker ontbijt. Deze voormiddag kan je even tot rust komen in het hotel. In de namiddag maken we een eerst uitstap naar de meeste bekende tempels van de stad met name Wat Trimit (de tempel van de gouden Boeddha), Wat Po (één van de oudste en grootste tempels van de stad) en het Wat Benchamabophit (de marmeren tempel). Vrije avond en overnachting.

Overnachting: Majestic Grande

Prachtig hotel, gelegen in het hartje van Bangkok, op wandelafstand van shoppingcentra, restaurants en uitgaanscentrum, kortbij de Sky Train.

In dit stijlvolle hotel in het hartje van Bangkok voelt u zich zeker en vast welkom. Het hedendaages decor in combinatie met de moderne technologie en de warme gastvrijheid zorgen voor de ideale sfeer.

**Dag 3: Majestic Grande, Bangkok (ma, 11 maart)**

Na het ontbijt maak je een leuke fiets- en boottocht. Met deze fietstocht ontdekt u de verschillende gezichten die Bangkok heeft. De hoogtepunten zijn natuurlijk het bruisende Chinatown, de verborgen plantages. Natuurlijk mag een tochtje met een longtailboot niet ontbreken en kan u genieten van een lekkere typisch Thaise maaltijd. rest van de namiddag vrije tijd en overnachting.

Dag 4: Majestic Grande, Bangkok (di, 12 maart)

Ontbijt. Deze voormiddag maak je een excursie naar de Grand Palace. Een eerste stop is de tempel die bekend staat als "de tempel van de smaragden Boeddha" (Wat Phra Kaew) nadien volgt een bezoekje aan het Koninklijk Paleis, dat de dag van vandaag enkel nog dienst doet tijdens ceremoniële optredens van de koning. Vrije namiddag en overnachting.

Dag 5: Royal River Kwai Resort, Kanchanaburi (wo, 13 maart)

Hoewel het te midden van prachtige kalksteenheuvels en uitgestrekte suikerrietplantages ligt, is Kanchanaburi vooral bekend vanwege de beruchte Birma-spoorweg. Deze werd in 1942-43 aangelegd en steekt ten noorden van het stadscentrum de Khwae Noi-rivier over. De aanleg van de spoorweg kostte aan meer dan 100.000 Aziatische dwangarbeiders en ruim 12.000 geallieerden het leven.

Vandaag wordt je rond halfacht opgehaald aan je hotel in Bangkok en vertrek je naar de bekende drijvende markt Damnern Saduak. Daarna rijd je verder tot in Kanchanaburi waar je een bezoekje brengt aan het oorlogskerkhof, het Jeath museum. Lunchen doe je vlakbij de bekende brug over de rivier Kwai. Vervolgens rijd je tot Thaemkrasae, bekend voor zijn grottempel en houten viaduct. Hier neem je in de namiddag de trein voor een ritje ver de befaamde Death Railway. Hierna keer je terug naar het hotel waar je incheckt en verder kan genieten van wat vrije tijd.

Overnachting: Royal River Kwai Resort

Dit landelijke hotel bevindt zich op een rustige locatie aan de oever van de Kwai-rivier. Vanuit uw kamer kan u genieten van een mooi zicht op de rivier of op de tropische tuin. Het hotel beschikt over een spa en een buitenzwembad.

**Dag 6: Royal River Kwai Resort, Kanchanaburi (do, 14 maart)**

Na een lekker ontbijt vertrek je naar de Erawan watervallen voor een adembenemend uitzicht en heb je de tijd om te relaxen en te ontspannen. Als je wil, kan je ook een bezoekje brengen aan de Hell Fire Pass Memorial. In de late namiddag keer je terug naar het hotel.

Dag 7: Amarin Lagoon Hotel, Phitsanulok (vr, 15 maart)



Phitsanulok is een redelijk grote, historische stad gelegen langs de Nan Rivier in het noordelijke deel van Thailand. Deze oude culturele en politieke stad is druk en dynamisch en één van de grootste provincie hoofdsteden in Thailand. De belangrijkste bezienswaardigheid is de tempel Wat Phra Sri Rattana Mahathat. Hier staat Phra Buddha Chinnarat, één van meest geëerde Buddha figuren in Thailand. De stad is ook gekend voor zijn uitstekende markten, boothuizen op de Nan Rivier en een interessant boothuis museum.

Na het ontbijt en check-out vertrek je naar het Bang Pa In voor een bezoek aan het door water omringde Zomerpaleis. Daarna brengt een motorboot je naar Ayutthaya, waar de Wat Chaimongkol, Wat Chai Wattanaram en Wat Phra Sri Sanpetch de echte eyecatchers zijn. Na de lunch rijd je verder naar Lopburi om de drie heilige pagodes, Phra Prang Sam Yod te bewonderen. Je beleeft er ook een tocht in een rickshaw door de stad. De laatste rit brengt je naar Phitsanulok waar je incheckt in het hotel en verder kan genieten van wat vrije tijd.

Overnachting: Amarin Lagoon Hotel

Amarin Lagoon Hotel in Phitsanulok is omgeven door palmbomen en heeft een prachtig uitzicht op de lagoon. Gelegen op 10 min van het stadscentrum en op 1 uurtje rijden van het historische park van Phitsanulok. Er zijn verschillende transportmogelijkheden in de buurt van het hotel.

Alle kamers hebben airco, een zithoek, tv, minibar en badkamer met bad/ douche. Het hotel beschikt over verschillende restaurants/ eetcafés, een lobbybar, zwembad, fitness en spa



Dag 8: Lampang River Lodge, Nakhon Lampang (za, 16 maart)



De stad Nakhon Lampang is gelegen aan de oevers van de Wang rivier in het noordelijke rivierengebied van Noord-Thailand. Lampang vormt de ideale uitvalsbasis voor de ontdekking van de beboste heuvels en nationale parken in de provincies. Het is geen erg toeristisch drukke stad, maar heeft wel een aantal gekende bezienswaardigheden zoals de boeddhistische Wat Phra That Lampang Luang gebouwd in Lanna-stijl, het Thai Elephant Conservation Center, ...

Na een heerlijk ontbijt bezoek je een Boeddhabeeeldengietery en daarna Wat Phra Sri Rattana Maha Dhat, waar het Boeddhabeeeld Phra Buddha Jinaraj wordt vereerd. Aan-sluitend staat een bezoek aan het historisch park Sukothai op het programma, dat je per fiets bezoekt. Na de lunch reis je richting Lampang waar je per paard en kar de stad verkent. Zo bezoek je het 100 jaar oude teaken herenhuis Baan Sao Nak en bewonder je Wat Chedi Sao. Je keert tenslotte terug naar het hotel, waar je incheckt.

Overnachting: Lampang River Lodge

De Lampang River Lodge is gelegen temidden van het mooie tropische regenwoud aan de oevers van de Wang rivier. Het hotel beschikt over een mooi buitenzwembad, 2 restaurants, een grote vijver met waterfietsen en een spa met traditionele Thaise massages. De gezellige bungalows zijn opgetrokken in de traditonele Lanne-stijl van Noord-Thailand. En de kamers zijn voorzien van een terras, aparte woonkamer, badkamer en airconditioning. De badkamer biedt uitzicht op de tuin.



Dag 9: Laluna Hotel & Resort, Chiang Rai (zo. 17 maart)



Chiang Rai is de hoofdstad van de noordelijkste provincie van Thailand. Het historische belang van de stad valt af te lezen aan monumenten zoals de Wat Phra Kaeo, de meest vereerde tempel van de stad, die de thuis vormde van de Smaragden Boeddha, het heiligste Boeddhabeeeld in Thailand. De stad wordt beschouwd als de 'Poort tot de Gouden Driehoek', een gebied dat zich uitstrekt over delen van Thailand, Laos en Birma dat historisch verbonden is met de opium-en heroïnehandel. Maar de stad heeft nog veel meer te bieden en is een ideaal uitgangspunt om de dorpen van de bergvolkeren te bezoeken.

Met een stevig ontbijt achter de kiezen verlaat je Lampang en bezoek je het Phayaomeer. Als het seizoen het toelaat, maak je onderweg ook een stop aan een ananasplantage. Voor je aankomt in Chiang Rai, bezoek je eerst de impressionante tempel Wat Rong Khun, beter bekend als de witte tempel. Jouw reis gaat verder naar de Gouden Driehoek. Na een heerlijke lunch geniet je van een boottochtje op de Mekong. Ook een bezoek aan enkele lokale bergstammen hoort erbij vandaag. Deze boeiende dag sluit je af met de check-in, gevolgd door een deugdgedoende nachtrust.

Overnachting: Laluna Hotel & Resort

Laluna Hotel & Resort biedt een uniek concept met ruime bungalows te midden van een tropisch paradijs. Op 15 minuten wandelafstand ben je in het stadscentrum en de kleurrijke nachtbaasar. De Thai geïnspireerde bungalows bieden alle moderne comfort. Je kan er genieten van het buitenzwembad of een deugd doende massage in de spa.

**Dag 10: Na Nirand Romantic Boutique Resort, Chiang Mai (ma, 18 maart)**

De op een na belangrijkste stad van Thailand, Chiang Mai, werd in 1292 door koning Mengrai uitgekozen om Chiang rai te vervangen als hoofdstad van zijn koninkrijk Lanna. Onder Mengrai werd Chiang Mai een belangrijke basis van het Theravada-boeddhisme. Tijdens zijn bewind en vervolgens dat van koning Tilok werden vele fraaie wats gebouwd in de nog steeds sfeervolle ommuurde stad. CHIANG MAI geldt als belichaming van de Lanna-stijl, die wordt gekenmerkt door rijk houtsnijwerk op tempelzuilen-en deuren. Dat deze cultuur nog zeer levendig is merkt men vooral tijdens de talrijke festivals die er jaarlijks plaatsvinden. De stad wordt ook wel de 'Roos van het Noorden' genoemd.

Vandaag ontbijt je heel vroeg en vertrek je richting Chiang Mai. Onderweg heb je ruim de tijd om rond te kijken in de verschillende ambachtsdorpjes. Na de lunch in een orchideeënkwekerij bezoek je Wat Phra Dhat Doi Suthep, mysterieus verscholen tussen de bergen. Voor je incheckt in je hotel in Chiang Mai, ontdek je de highlights van de stad met onder andere Wat Phra Singh. Daarna geniet je van een vrije avond.

Overnachting: Na Nirand Romantic Boutique Resort

Na Nirand Romantic Boutique Resort is a charming hideaway nestled in the heart of Chiang Mai. Accommodation options include the romantic Lanna deluxe, romantic Lanna grand deluxe, romantic Lanna royal deluxe, romantic Lanna corner suite, harmonious British-Indian, Burmese dream, enchanted Chinese and Siamese love. Hotel amenities featured are a restaurant, a pool bar, and a spa.



Dag 11: Na Nirand Romantic Boutique Resort, Chiang Mai (di, 19 maart)

Ontbijt en vrije dag. In Chiang Mai kan je gezellig rondkuieren in de stad of deelnemen aan een aantal facultatieve excursie (zie lijst bij documenten).

Dag 12: Na Nirand Romantic Boutique Resort, Chiang Mai (wo, 20 maart)

Ontbijt en vrije dag.

Dag 13: Na Nirand Romantic Boutique Resort, Chiang Mai (do, 21 maart)

Ontbijt en vrije dag.

Dag 14: Chiang Mai – Bangkok - Doha (vr, 22 maart)

Ontbijt en vrije voormiddag. Rond de middag check-out en transfer naar de luchthaven van Chiang Mai voor de binnenlandse vlucht naar Bangkok. Aansluitend neem je de internationale retourvlucht via Doha naar Brussel.

Dag 15: Doha - Brussel (za, 23 maart)

Aankomst in Brussel.